

בני דוד עלי

שבועות תשע"ו 2016

26

גיליון מס' 26

פרס ישראל למפעל חיים לרב אלי סדן: "אני חש שהפרס לא ניתן לי באופן אישי אלא לכל מי ששותף למפעל הגדול הזה"

של צעירי הציבור הדתי לאומי במסגרת הצבאית, אך צעד זה היה הצעד הראשון בלבד. הרב סדן בחזונו ובעשייתו האיר את הדרך להקמת מכינות נוספות... מעשיו של הרב סדן לא זו בלבד שהובילו לעלייה גדולה במספרם של צעירים המעוניינים לשרת שירות משמעותי בצבא ולהשתלב בחברה כאזרחים מעורבים ואכפתיים, אלא שהם הקימו גשר וחיבור בין חלקי החברה וקירבו את הזרמים השונים שמהם מורכבת החברה הישראלית."

בסרטון מיוחד שהוקרן במהלך הערב הסביר הרב סדן את גישתו לקבלת הפרס: "אני חש שהפרס לא ניתן לי באופן אישי אלא לכל מי ששותף למפעל הגדול הזה. כשאלה לבמה ארגיש שעולים יחד אתי גם בוגרי המכינה שלנו ומכינות אחרות, שחירפו נפשם בהגנת העם והמדינה". את הטקס כיבדו בנוכחותם לא רק בני משפחתו של הרב סדן, הרב יגאל לוינשטיין ובני משפחתו וחברים מסגל המכינה, אלא גם בוגרים רבים החל ממחזור א', ראשי מועצת המכינות, שותפים לדרך, ידידים שמקצתם אף הגיעו סדן ולרב יגאל לוינשטיין שיפצו מעיינותיהם חוצה, וימשיכו להנהיג את מוסדות 'בני דוד' המתרחבים לאורך שנים טובות, במרץ הנעורים המאפיין אותם ובבריאיות איתנה. ■



בטקס רב רושם ורב משתתפים בבנייני האומה בירושלים הוענק פרס ישראל למפעל חיים לראש מוסדות 'בני דוד' הרב אלי סדן. את ההודעה על הפרס קיבל הרב סדן משר החינוך נפתלי בנט במהלך יום גיבוש למועמדי 'בני דוד' לשנת תשע"ז. הטקס התקיים כבכל שנה במוצאי יום העצמאות במעמד ראש ממשלת ישראל, נשיא המדינה, יו"ר הכנסת, נשיאת בית המשפט העליון ושר החינוך. בנימוקי השופטים לבחירה ברב סדן נכתב: "המכינה היוותה פריצת דרך מכוננת בדרך השתלבותם

הרמטכ"ל בביקור בעלי: "ראיתי את הקצינים המעולים שעוברים דרך המכינה בעלי..."



ובסיום השיחה ענה לשאלות התלמידים. הרמטכ"ל דוד' ביום שלישי, ט' באייר. הביקור החל בפגישה אישית של הרמטכ"ל, עוזרו, הרב הצבאי הראשי הרב רפי פרץ ודובר צה"ל עם הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. לאחר מכן נפגש הרמטכ"ל עם התלמידים. הרמטכ"ל פרס בשיחה את האיומים, האתגרים והתכניות של צה"ל להמשיך להגן ולגנח, וביניהם:



אפשר לצפות בסרט שהוקרן בטקס באתר



מכינה ישיבתית לצה"ל
ישיבה לנוגרי צבא
ישיבה גבוהה
שלוחת מעלה אפרים
מדרשה לבנות דניאלי
רח' הארז 9 ע"נ, ד"ר אפרים 4482800
טל' 02-9943256 • פקס' 02-9407888 •
info@bneidavid.org • www.bneidavid.org
עריכת לשון: חנה פורטנג
שילה • בכרך בית אל | 02-9973875 | www.birkonim.co.il

זכרים ומודים

לכבוד צאת ספרה הרביעי של רונית, 'מים אל ים', והקריאה בהלווייתה בתה חני:

"בין ים לים, הרי זו את אימא. אין חיבור גדול יותר בין ים לים מאימא שלנו. אימא שלנו היא תל אביב והיא ירושלים. היא תרבות של ספרות, שירה ותאטרון והיא ירושלים של קדושה, תורה, תפילה ודבקות. היא הים של תל אביב - ים של חופש, דמיון, יצירתיות ורחבות המחשבה, והיא חומותיה של ירושלים - חומות של עצמה, חוסן, משמעות. היא אוהבת הלשון העברית כיאה לעיר הנצח, היא תרגיש בבית בדיזנגוף, בארלוזורוב ובכיכר המדינה, והיא תשתלב מצוין בגאולה ובמאה שערים. היא אשת עשייה ופעולה ללא לאות כיאה לתל אביב - עיר ללא הפסקה. אך יש בה גם את השלווה והעצמות הפנימיות של ירושלים, היא נמל שבו אפשר לעגון ולהרגיש בטוחים והיא כותל לדמעות ולשיחה של כל הסובבים, כחול הים היא כולה רכות, פשטות ונעימות, וכטרשים בהרים היא עומדת איתנה מול כל הניסיונות והמכשולים. היא תל אביב של חדש, חי, תוסס וצבעוני, והיא ירושלים של שורשים, עמקות, אמת ושלוש".

יהי זכרה ברוך! ■



בתקס חלוקת פרס ישראל השתתפו אנשים מוותיקי תנועת ההתיישבות שהיו שותפים להקמת 'בני דוד', ומי שחסרה בו מאוד היא רונית לוינשטיין ז"ל, אשר הייתה שותפה מלאה להקמת המכינה. בשנים הראשונות של המכינה היא פעלה בשילוב של אם בית, מזכירה, מנהלת חשבונות וכל תפקיד אחר שהיה נצרך כדי להעמיד את המכינה על רגליה. אנו מביאים לזכרה דברים שכתבו בנותיה



מסילת ישרים בשטח

הרב יואל רכל ממשיך בפעילותו הענפה לחיזוק הקשר עם החיילים. לאחרונה הוצאנו לאור את החלק הראשון של שיעורי הרב קשתאל על מסילת ישרים במהדורת כיס מיוחדת. הספר מחולק על ידי הרב יואל לחיילים בשטח. תודה לידידינו שסייעו בהוצאת הספר לאור. ■

לומדים את המפה

כחלק מהכנתם לקראת גיוסם תלמידי 'בני דוד' יוצאים לימי ניווטם בכל רחבי הארץ. בצפון הארץ ובדרומה התלמידים מנווטים ביום ובלילה, מונחים על ידי בוגרי 'בני דוד' שסיימו מסלול צבאי. התלמידים לומדים להכיר את המפה ודרכה להכיר את טכניקת הניווט. הכנה זאת מסייעת בידם בשירותם הצבאי. בתחילת ניסן יצאו תלמידינו לשבוע ניווטם בגבעות גורל, והתארחו ביישוב סנסנה. תודתנו לבוגרנו היקר אבי אטדגי על האירוח ועל הטיפול המסור. ■





לבוגרינו היקרים

אנו מזמינים אתכם עם ילדיכם בני המצווה ליום משמעותי וחוויתי - במכינה בעלי

יום בר מצווה

בוגרי בני דוד [מס' 2]

איסרו חג שבועות 13.6

לפרטים והרשמה:

www.bneidavid.org

נשמח מאוד לראותכם, צוות בני דוד



בני דוד עלי
BNEI DAVID ELI



מדרשה לבנות דניאלי
Midreshet Danieli
for Young Women

שלוחת מעלה אפרים
Maale Efraim
Branch

ישיבה גבוהה
Advanced
Yeshiva

ישיבה לכוני צבא
Yeshiva for
Discharged Soldiers

מכינה ישיבתית לצה"ל
The Military Yeshiva
Academy of Israel

מצטייני הנשיא
יום העצמאות ה-68



ברכות למצטייני נשיא המדינה

בטקס מרשים ומרגש שנערך ביום העצמאות ה-68 למדינת ישראל, ה'תשע"ו, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, זכו בוגרינו, סמ"ר גלעד קסטנבוים (מכינה מחזור כ"ה - מימין) וסמ"ר נחמן טיבי (ישיבה גבוהה מחזור ו' - משמאל) באות מצטייין הנשיא. נחמן משרת כמפקד כיתה בסירת גבעתי וגלעד משרת כיום כרב סמל פלוגתי בחיל איסוף קרבי. מפקדיהם ציינו שהם לוחמים בולטים ומובילים ביחידותיהם, מפקדים ערכיים עם יכולת הנעת פקודים מרשימה, מובילים ויוזמים ומשמשים דוגמה ומופת לכלל חיילי היחידה. גלעד התייחס לשנה וחצי שלמד במכינה הקדם-צבאית בעלי כגורם משמעותי בהתפתחותו כבן תורה וכלוחם בצה"ל. ■



ברכות

לרב אלי סדן, לרב יגאל לוינשטיין
ולמוסדות בני דוד
לרגל קבלת פרס ישראל למפעל חיים
אתכם לאורך כל הדרך



שירותי ביטוח ויעוץ ביטוחי בתחומים
ביטוחי חיים | בריאות | רכוש | דירות | רכב | עסקים

דרך בית לחם 152 ת"ד 53323 ירושלים | טל' 02-5654888 | פקס' 02-6737075
רח' הטייבנים 13 ת"ד 7073 פתח תקווה 49170 | טל' 03-9247050 | פקס' 03-9247035





מחזקים את השירות הלאומי

'דניאלי' פרס ג'רבי לפני התלמידות את האתגרים שבשירות הלאומי ואת האתגר העומד בפניו - לשפר את תנאי השירות ולמקסם את יעילות השירות, ולסיום ביקש מהתלמידות לשאול ולומר את כל מה שעל לבן בנוגע לשירות הלאומי ולתהליך המיון. השיחה הייתה טובה ואנו מאחלים לג'רבי הצלחה בהמשך עבודתו המסורה למען בנות השירות הלאומי. ■

מנכ"ל השירות הלאומי אזרחי שר שלום ג'רבי ביקר ביום שלישי, ט' באייר, ב'בני דוד' וב'מדרשת דניאלי'. ג'רבי נפגש עם הרב אלי והרב יגאל, סייר בבתי המדרש בעלי והמשיך לתפוח, למפגש עם צוות 'מדרשת דניאלי' ועם התלמידות. בביקורו בבית המדרש של הישיבה הגבוהה פגש באחיין שלו, תלמיד שנה ב' בישיבה הגבוהה. במפגש עם תלמידות

נותנים את הדם

תלמידי 'בני דוד' מתחנכים לתרום לעם ולמדינה, ושלוש פעמים בשנה מגיעות ניידות של בנק הדם ונערכת התרמת דם. התלמידים תורמים מנות דם רבות המצילות חיים. הפעם נתפס מנכ"ל 'בני דוד' ליאור שטול כשגם הוא נותן מדמו. ■



נערכים לשנת הלימודים תשע"ז

לפני חג הפסח נערכו שבתות גיבוש בכל המוסדות עם התלמידים שהתקבלו והביעו את רצונם ללמוד במוסדות 'בני דוד' בשנת הלימודים הבאה. מועמדי המכינה יצאו לסוף שבוע של גיבוש ונפגשו בו עם בוגרים הפועלים בכל רובדי החברה - באקדמיה, בגרעיני התיישבות, בעסקים ובכוחות הביטחון. במהלך היום קיבל הרב סדן את ההודעה על זכייתו בפרס ישראל משר החינוך נפתלי בנט, והמועמדים בירכו אותו על הפרס. ■



ראשוני בוגרי שלוחת מעלה אפרים מתגייסים לצה"ל

בסוף החורף התגייס המחזור הראשון של השלוחה במעלה אפרים. החבר'ה התפרזו לכל מיני יחידות, יצאנו לבקר אותם בשטח והיה נחמד לגלות אותם משרתים כתף אל כתף עם חבריהם מהמכינה ומהישיבה הגבוהה בעלי. אנו מאחלים לכל חיילינו הצלחה רבה בשירות הצבאי. לאחר הפסח הוצב שילוט הכוונה מכובד בכניסה למעלה אפרים כדי לכוון את הבאים בשערי השלוחה. ■



שותפים לאבטחת המוסדות שבוע נשק

תלמידי המכינה והישיבה הגבוהה שותפים בשמירה על ביטחונם בעלי. התלמידים שומרים ביום על בתי המדרש ובלילה על המגורים. לצורך הכשרתם יצאו התלמידים בתחילת חודש ניסן לשבוע נשק, ובו הם למדו על הבטיחות והזהירות בשימוש בנשק, התאמנו בירי ולמדו את הכללים הבסיסיים של השמירה והאבטחה. האימון נערך על ידי צה"ל בבסיס ליד קריית גת. ■

הרב אלי סדן

קטעים מתוך הספר שיצא על חתני פרס ישראל

"אני מאמין שנפלה בחלקנו זכות גדולה לחיות בדור התחיה, ומתוך כך להיות יכולים להקדיש את חיינו, את עמלנו למטרה קדושה ונעלה - לתחיית עם ישראל בארצו, בקודש ובחול, בעולם הרוח ובעולם המעשה. אני מאמין שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, וד' יתברך הוא הנותן לנו כח לעשות חיל, ולהצליח את דרכנו, ועל כן צריך לפעול בנחישות ובמסירות אבל גם מתוך ענווה, טהרה והודאה לה' יתברך שזיכנו בכל זאת! שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!"



הרב אלי סדן נולד בבודפשט, הונגריה, בשנת 1948, ד' אייר תש"ח, יום לפני הקמת המדינה.

הוריו, רבקה קוטי לבית אנמן, ושולם ארווין סדן היו ניצולי שואה שהחלו לימודיהם האקדמיים בחו"ל, אך עם ירידת "מסך הברזל" על ידי הסובייטים, הבריוו גבולות עם בנם התינוק וב-1949 עלו ארצה והתיישבו במעברה על יד כפר סבא.

האם עבדה בקופ"ח כללית והאב כאדריכל אשר בין השאר תכנן מפעלים עבור התעשייה האווירית ושימש כאדריכל ראשי של קופ"ח כללית, ובמסגרת זו הוביל את הקמת ביה"ח שניידר לילדים.

לסדן, אח נוסף, רמי, בעל משרד ליחסי ציבור.

המשפחה התגוררה בצפון תל אביב וניהלה אורח חיים דתי מסורתי. כנער, היה סדן פעיל בתנועת הנוער "בני עקיבא" והרבה בקריאת ספרים על טרום הקמת המדינה, החלוצים, ייבוש הביצות, השומר, הפלמ"ח, המחתרות ועוד. הוא נהג לומר לאמו: "חבל שלא נולדתי קודם", ותשובתה היתה תמיד: "אל תדאג, עוד יהיה לך מה לתרום..."

את לימודי בית הספר התיכון "צייטלין" בתל-אביב, סיים בשנת 1965 ובינואר 1966 התגייס לצה"ל במסגרת גרעין שח"ל "בני עקיבא". בהמשך עבר לשרת בנח"ל המוצנח כלוחם, כמ"כ ולבסוף כסמל מחלקה. שירת שלושים וחמש שנים נוספות שירות מילואים פעיל בחטיבה 623 של הצנחנים ולחם במלחמות ישראל ומבצעים שונים.

עם סיום שירותו הסדיר בסוף 1968 פנה ללימודי פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. במהלך שנת הלימודים, החלו להתעורר בו שאלות אימוניות וספקות בנוגע לדרכו הרוחנית. את התשובות לשאלותיו חתר לברו בישיבת מרכז הרב בירושלים. "חשבתי שאקדיש שנה אחת של לימודים למציאת תשובות בנוגע לאמונתי ואחזור לאהבת נעורי" - הפיזיקה, אך מצאתי את עצמי נשאר בישיבה למשך 15 שנים נוספות, הרגשתי שאני 'נוגע' במהות

החיים ומשמעותם, וזה היה יקר לי מכל".
בשנת 1974 נענה סדן לקריאה משותפת של ועד ישובי הגולן וגוש אמונים לעליה לגולן. שבוע התנדבות במאחז הפך לשנתיים אחרי שנתבקש על ידי רבו, הרב צבי יהודה קוק, לגבש גרעין להתיישבות של קבע במרכז רמת הגולן. משפחת סדן היתה המשפחה הראשונה בגרעין שהתיישב על פי היתר של שר הבטחון דאז שמעון פרס במחנה הצבאי חושניה ובמשך שנתיים שימש כמזכיר הישוב עד להתבססותו כישוב קבע בתל טליה הסמוך.

בשנת 1976 חזר סדן לישיבת מרכז הרב והמשיך את לימודי ההסמכה לרבנות ודיינות שם מתעצבת השקפת עולמו על פי משנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בהדרכת מוריו הרב צבי יהודה קוק ושיבול"א הרב צבי טאו והרב עודד וולנסקי. את ההסמכה לרבנות הוא מקבל מהרב שלמה גורן ז"ל. ודיינות הוא לומד מפיו של הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג - דיין בבית הדין הגדול בירושלים

בשנת 1977 כשנודע לרב צבי יהודה קוק זצ"ל על מאסרו של אסיר ציון אנטולי נתן שרנסקי בברה"מ, הוא קובע שיש לנו אחריות לפעול לשחרורו ובאופן כללי לטייע ליהודי ברה"מ שמנסיים לשבור את חומות הברזל ולעלות לארץ. פעם נוספת הוא פונה לרב סדן ומטיל עליו תפקיד - ארגון ההפגנות באירופה לשחרור אסירי ציון. במשך תשע שנים היה סדן פעיל במטה המאבק למען שחרורו של שרנסקי וסייע רבות לרעייתו, אביטל, בארגון פגישות עם מנהיגי העולם במטרה להביא לשחרורו המהיר. בשנת 1986 משתחרר נתן שרנסקי ממעצרו ועולה ארצה.

עם סיום לימודיו בישיבת מרכז הרב בשנת 1984 הוא מתבקש, הפעם בשליחותו של הרב יהושע צוקרמן, להקים את הגרעין התורני הראשון באילת. ארבע שנים עמד סדן בראש הגרעין התורני באילת.

כבר בתקופת לימודיו במרכז הרב, סדן מלמד אמונה במספר ישיבות כגון ישיבת מעלה אדומים, ישיבת שבי חברון ומכון מאיר. אחד מתלמידיו בשעורים

על משנת המהר"ל מפרגא הוא קצין צעיר מאילת שחזר בתשובה ושמו יגאל לוינשטיין, שבהמשך מתחתן עם בת הדודה של סדן, רותית לבית מלץ ז"ל.
באחד המפגשים המשפחתיים מספר יגאל לרב סדן כי האלופים עמרו מצנע ויוסי בן חנוך לוחצים עליו לחזור לצבא קבע בטענה שאין מספיק קצינים דתיים בקבע, "הדתיים רק עוברים דרך הצבא, אך לא באמת שותפים באחריות", כך טענו.

סדן ולוינשטיין בודקים את הנתונים, ומגלים את שורש התופעה - מתברר שהרוב גדול של המתגייסים הדתיים לשרות צבאי מלא, אינם מצליחים לעמוד בפער המנטלי בינם ובין הרוב החילוני המקיף אותם והם זונחים את אורח החיים הדתי - דבר שגורם כמובן שהורים ומורים מתאמצים לשכנע את הצעירים לשרת אך ורק במסגרות נפרדות כמו ישיבות הסדר וגרעיני נח"ל.

"ראינו צעירים רבים המשתוקקים לשרת שרות מלא, ואף להגיע ליחידות מובחרות ולקצונה, אך חוששים שמא יבולע להם מבחינה רוחנית.

בשנת 1988 מחליטים הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין להקים מכינה קדם צבאית - ראשונה מסוגה - "בני דוד".

בבסיסו של הרעיון מאחורי הקמת המכינה עומדת התביעה החד משמעית להשתלבות מלאה בצבא ובמערכת הבטחון מבלי לאבד את הזהות העצמית האמונית.

מתכונת הלימודים במכינה מייחדת 50% מזמן הלימוד ללימודי אמונה ובנין השקפת עולם אמונית-תורנית מוצקה, ובמקביל נחשפים התלמידים לתפיסות עולם שונות בחברה הישראלית.

בתחילת הדרך עוררה הקמת המכינה גם התנגדויות בקרב רבנים שחששו פן יבולע לתגייסים מבחינה רוחנית, ואולם הנתונים הוכיחו כי לפחות 90% מבוגרי המכינה שומרים על זהותם הדתית.

בעקבות הצלחתו של מודל הלימודים במכינת "בני דוד" החלו לקום מכינות קדם צבאיות דתיות נוספות, וכיום נוער דתי איכותי מגיע לשרות

צבאי משמעותי הכולל שרות ביחידות מובחרות ויציאה לקצונה ואף לשרות ארוך בקבע.

המשכה הישיר של התכנית לשילוב צעירים דתיים בעשייה משמעותית במדינה, היה הקמתו של בית מדרש לבוגרי צבא שמטרתו לעורר צעירים שהשתחררו מהצבא להמשיך לתרום למדינה גם בתחומים אזרחיים שונים, במגזר הציבורי ובפרויקטים לאומיים אחרים.

בשנת 1998, עשר שנים לאחר הקמת מכינת "בני דוד" נולדה היוזמה להקמת מכינה קדם צבאית לציבור הלא דתי.

מדרשת "נחשון" הוקמה כשלושה של בני דוד בשנתיים הראשונות, כאשר הרב סדן והרב לוינשטיין מלווים את זאב נתיב, מג"ד בצה"ל בעל עיטור המופת ממלחמת יהכ"פ, שלקח על עצמו להיות הנחשון בהקמת מכינה קדם צבאית חילונית. גם מהלך זה הוכח כנצרך וכמוצלח וכיום יש למעלה מעשרים מכינות קדם צבאיות חילוניות ומעורבות אשר בוגריהם - צעירים וצעירות לומדים ציונות, יהדות ומנהיגות ויוצאים לשירות משמעותי בצה"ל.

בעקבות הצלחתו של מפעל המכינות הקדם צבאיות לסוגיהן הכירה הכנסת בשנת 2008 בחשיבותו של מפעל זה, ובהסכמה גורפת של כל הסיעות הוחלט לתקצב עפי" חוק את מימון המכינות הקדם צבאיות.

"יש לי היום שמחה כפולה", אומר סדן: "צעירים וצעירות מבינים שהאידיאלים לא הסתיימו עם ייבוש הביצות וגרוש הבריתים מן הארץ - גם כיום עם ישראל זקוק לכוחות גדולים בעלי מסירות ונחישות שיישאו על כתפיהם את האחריות לחסנה ולשכלולה של המדינה הנפלאה אך הצעירה בימים. נשבר השקר כאילו התורה והמדינה, התורה והחיים סותרים זה את זה. אדרבא. אלפי צעירים מרגישים שהתורה עצמה שולחת אותם לעבודת הקודש - להעצמת חסנה הפיזי והרוחני של מדינת היהודים. ובוהו אני רואה את הישגנו הגדול".



"והאבן הזאת
אשר שמתי למצבה
יהיה בית אלוקים"
(בראשית כח, כב)

"והקימותי
את הדבר הטוב
אשר דיברתי
אל בית ישראל"
(ירמיהו לג, יד)

זֶה הַזְמַן לְבָנוֹת מְכִינָה!

בימים אלו סיימנו את התכנויות ובקרוב נצא למכרז, ואנו קוראים לכם להיות שותפים בבניין המכינה. במבנה המכינה יהיו אולם לימוד מרכזי, בית מדרש וחדר זיכרון, חדר לימוד, חדרי ר"מים וכיתות.

כל אחד יכול להיות שותף בתרומה חודשית או חד-פעמית, ולסייע לבנות את המכינה.

בימים אלו אנו נערכים להגדלה השנתית, ויוגדלו בה פרסים בסימן בנייה - ערכות כלי עבודה משוכללים, פרגולה ועבודות עץ לבית ועוד. היו שותפים בבניין המכינה!



מכינת 'בני דוד' הוקמה בשנת תשמ"ח, לפני 28 שנה. במכינה לומדים כיום כ-250 בחורים בשנה א' ו-ב', מחזורים כ"ז-כ"ח. המכינה הוקמה במבנה תעשייה, והוא הורחב בכל כמה שנים. לפני כשנתיים נעשה המבנה צר מלהכיל את התלמידים, ותלמידי המכינה עברו ללימוד בחדר האוכל, אך גם בו הצפיפות רבה. אנו מקווים לגייס את המשאבים הדרושים ולסיים את מבנה המכינה לרגל שנת ה-30 למכינת 'בני דוד'.

לאפשרויות הנצחה או הקדשה יחודית, ניתן לפנות לליאור: 050-8849100 • liors@bneidavid.org

שובר השתתפות בהגדלת 'בני דוד'

לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל –
ברצוני להיות שותף בבניית המכינה ע"ס: (סמן ✓)

360 ₪ לחודש x 36 תש' עמודת ספרים
הקדשה בבית המדרש

180 ₪ לחודש x 36 תש' עמוד בניין

100 ₪ לחודש x 36 תש' אבן פינה

שם משפחה ופרטי _____

רח' _____ מס' _____ עיר _____

מיקוד _____ טלפון _____ נייד _____

דוא"ל _____ @ _____

חתימה _____ תאריך _____

אחר _____ ₪ לחודש x _____ תש' - סה"כ _____ ₪

תרומה חד-פעמית בסך: _____ ₪

המחאות על סך _____ ₪ מצ"ב

נא לחייב כרטיס אשראי: יזזה ישראלכרט דינרט

מס' _____

בתוקף עד _____ / _____ ת"ז _____

על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים